



NIEUWSBRIEF ROLDUC - Jaargang 1969 / 1 / 10-05-2019

Deze nieuwsbrief is als een eerbetoon in zijn geheel gewijd aan de 12 jaargenoten, die niet meer in ons midden zijn: Wim Arts, Henk Brauer, Gerard Evers, Harry Flecken, Peet Heeringa, Sjaak van Kempen, Will Ogrinc, Jacques Peusens, Fons Sauren, Hub Tummers, Wim Vervoort en Nand Willems. Mogen zij rusten in vrede!

Met dank aan Jo Beckers, Lei Bodelier, Twan Geurts, Piet Gielen, Wil Kerens, Alex Laenen en Pieter Stassen voor het aanleveren van diverse informatie. Helaas is de informatie bij sommige overledenen beperkt ondanks naspeuringen in allerlei bronnen. Ik hoop zeer, dat deze nieuwsbrief van zelf bij iedereen de nodige herinneringen zal oproepen.

Wim Arts

Wim Arts was afkomstig uit Melderslo. In 1963 startte hij op Rolduc in de voorbereidende klas van de heer Smeets. Daarna volgde het gymnasium, doch na het tweede studiejaar maakte Wim de overstap naar de HAVO op het Bernadinuscollege in Heerlen. Hier haalde hij in 1969 zijn diploma. Wat hij na Rolduc is gaan doen is mij niet bekend.

Persoonlijk herinner ik me Wim als een enigszins teruggetrokken, uiterst vriendelijke jongeman.

In een brief van 2 januari 1994 meldde hij zich af voor onze reünie op 8 en 9 april in dat jaar. Hij woonde toen in Helmond. Ik ben zo vrij om hier delen uit deze brief te citeren:

“Natuurlijk roept zo’n uitnodiging van alles op, maar persoonlijk heb ik geen prettige herinneringen aan die periode van mijn leven. Een reünie en dan nog wel een heel weekend vind ik te veel van het goede. Wel ben ik benieuwd waar deze en gene is gebleven. Rest mij jou te vertellen, dat ik het goed maak, een spannende en uitdagende baan heb en ondanks alles kan genieten van het moois, dat het leven ook te bieden heeft.”

Volgens de leerlingenlijst van het Reüniecomité Rolduc is Wim overleden.

Henk Brauer

Henk is in 1963 van uit Broekhuizenvorst naar Rolduc gekomen. In het Jaarboek Rolduc 1966/1967 kom ik zijn naam voor het laatst tegen op 3 gymnasium. Vermoedelijk is hij na afloop van dat schooljaar elders zijn heil gaan zoeken. In 1994 heeft hij nog aan onze reünie deelgenomen.

Volgens de leerlingenlijst van het Reüniecomité Rolduc is Henk inmiddels overleden.



Gerard op zijn chambrette in 1965 en Gerard in 2018



Gerard Evers (1950-2018)

Gerard kwam in 1962 van Nederweert naar Rolduc. Hij startte met de voorbereidende klas van de heer Smeets. In 1970 haalde hij op Rolduc zijn diploma gymnasium alpha. Samen met Piet Peeters, Theo Teeuwen en Pieter Stassen vormden we een hechte compagnie. We hebben altijd veel steun aan elkaar gehad en ook veel lol beleefd. In de zomervakantie van 1966 maakten we een avontuurlijke fietstocht door Nederland. Voor velen van ons was dat de eerste echte vakantie in ons jonge leven.

Al op Rolduc blonk Gerard uit in toneelspelen. Logisch was dan ook dat hij na Rolduc aan de Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar ging studeren. Vele jaren werkte hij als docent dramaturgie. Naast theatermaker was hij ook een geliefd regisseur van diverse amateurgezelschappen.

In een regionale krant stond na zijn dood een prachtig artikel. Ik citeer hier het volgende uit:

“Toen Gerard een maand geleden overleed, werd de molen van Buren in de rouwstand gezet. Hij heeft tijdens zijn leven honderden mensen naar het podium begeleid. ‘Wees op je vierkante meter een vorst. Je doet er toe!’, was altijd zijn inspirerende boodschap. Een laatste staande ovatie kreeg Gerard bij zijn afscheidsdienst. Het werd een minutenlange staande ovatie, zoals hij bij leven meermalen mocht meemaken. Hij wordt node gemist.’

Gerard overleed op 25 oktober 2018 aan complicaties bij een hartoperatie.

Harry Flecken (1951-2005)

Waarom Harry in 1962 in de voorbereidende klas zijn middelbare school startte, is voor mij steeds nog een vraag. Hoewel hij vaak afwezig was vanwege zijn broze gezondheid en vanwege zijn thuissituatie (heimwee van en naar zijn moeder en tante), doorliep hij zonder zich al te zeer in te hoeven spannen alle klassen met groot gemak. Bijzonder was zijn geweldige kennis van de Engelse taal. Twee jaar na zijn eindexamen gymnasium alpha in 1969 werd hij al tot leraar Engels benoemd op Rolduc. In totaal 18 jaar bleef hij actief in het onderwijs, allengs met steeds minder plezier en steeds meer stress. In 1989 werd hij voor het onderwijs afgekeurd en moest hij op zoek naar andere bezigheden. Voor een deel vond hij deze als administratief medewerker voor diverse kerken in het dekenaat Sittard.

In de loop van 2004 zijn Lei Bodelier en ik bij hem in Sittard op bezoek geweest. Hij voelde zich toen al niet goed. Al snel bleek, dat hij kwaadaardige tumoren in zijn hoofd en hals had. Genezing was niet meer mogelijk. Via mailberichten hield hij ons periodiek op de hoogte. Opmerkelijk was, dat zijn ziekte zijn humor niet aantastte. Menige mail eindigde hij met een grappige anekdote. Tussen de regels door proefde je, dat hij er zelf heel veel plezier in had om ons van enigszins zwartgallige grappen deelgenoot te maken.

Op 27 januari 2005 heb ik hem voor het laatst opgezocht in Hospice De Ark in Roermond. Hij was helder en spits als altijd, doch zelf praten ging niet meer. Hij typte alles wat hij wilde zeggen op een tekstcomputer. Vier dagen later is hij overleden. Hij heeft een zwaar ziekbed gehad.

Met een plechtige Latijnse Requiemmis op Rolduc werd er afscheid van Harry genomen. De vijf-heren-mis duurde zo lang, dat we allemaal - dus ook Harry - te laat bij het crematorium in Heerlen arriveerden. Daar moest vanwege andere afspraken het een en ander geïmproviseerd worden. Harry zou er hartelijk om hebben moeten lachen.

Ik wil dit in memoriam eindigen met een lijfspreuk van Harry: “God zaegent uch!”



Na een slepende ziekte is vandaag in hospice "De Ark" te Roermond overleden, voorzien van het Sacrament der zieken en in volledig vertrouwen op Gods oneindige barmhartigheid,

Harry Flecken

vertaler en oud-docent Engels

* Heerlen, 21-02-1951
† Roermond, 31-01-2005

Pro Ecclesia et Pontifice

Sittard, 31-01-2005

Correspondentieadres: I.J.J. Krewinkel, pr, ex.test.
Oude Markt 24
6131 EN Sittard

De overledene wordt bijzonder herdacht in de avondmis om 19.00 uur, voorafgegaan door het rozenkransgebed, om 18.40 uur in de St.-Petruskerk (Grote Kerk) te Sittard op vrijdag 4 februari.

De plechtige Latijnse Requiem zal worden gehouden op zaterdag 5 februari om 10.30 uur in de Abdijkerk van Rolduc te Kerkrade, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats in het crematorium aan de Imstenraderweg 10 te Heerlen.

Geen bloemen.

Mocht u geen overlijdensbericht hebben ontvangen, wilt u dan deze kennisgeving als zodanig beschouwen.

*Recordare, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae;
Ne me perdas illa die.*

Wil in uw gebeden gedenken

**HENDRICUS JOHANNES ANTONIUS
FLECKEN**

Pro Ecclesia et Pontifice

Harry werd geboren te Heerlen op 21 februari 1951. Hij studeerde Engelse taal- en letterkunde te Leuven, Nijmegen en Utrecht. In 1971 werd hij benoemd tot leraar aan het R.K. Gymnasium Rolduc en het Serviam-lyceum te Sittard. Van 1975 tot 1988 was hij leraar aan de R.K. Scholengemeenschap St. Ursula, eerst te Roermond en later te Horn. Vanaf 1983 was hij eveneens als part-time docent Engels verbonden aan het Grootseminarie Rolduc. Tevens werkte hij als vertaler en als vrijwilliger voor de parochie van de H. Petrus en de H. Michaël te Sittard. Hij overleed, voorzien van het Sacrament der zieken, te Roermond op 31 januari. In een plechtige Latijnse Eucharistieviering in de Abdijkerk van Rolduc hebben wij op 5 februari afscheid van hem genomen.

And gladly wolde he lerne and gladly teche
G. Chaucer, *Canterbury Tales*

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag: 20 maart om 9.30 uur in de St. Michielskerk aan de Markt te Sittard

Peet Heeringa door Lei Bodelier

Volgens de jaarboeken kwam Peet Heeringa uit Kerkrade als externe leerling pas in schooljaar 1965/1966 naar Rolduc. Hij behaalde in 1969 zijn diploma gymnasium bèta.

Peet Heeringa is, na zijn militaire dienst, in Amsterdam - naar ik me herinner - Nederlands gaan studeren, maar hij heeft die studie niet afgemaakt. Tijdens zijn studie is hij meer en meer gaan werken in boekvormgeving met als specialiteit encyclopedieën. Later verhuisde hij naar een klein gehucht in Noord-Groningen: Warfhuizen. Daar is hij gaan samenwonen met een zekere Ellie uit Amsterdam. Veel energie heeft hij toen gestoken in het opknappen van zijn huis. Opdrachten van uitgevers werden allengs minder en minder. Peet is altijd een stevige roker geweest en dat is hem fataal geworden. Hij ontwikkelde longkanker en daaraan is hij ook overleden. Ik heb hem nog opgezocht in het ziekenhuis in Groningen. Eind 2002 of begin 2003 is hij gestorven. Wij konden niet bij zijn begrafenis zijn, omdat wij op dat moment in Australië op vakantie waren. Tien jaar later ben ik nog eens langs gefietst in Warfhuizen om zijn graf te bezoeken, maar dat was al geruimd. Zijn vriendin was weer naar Amsterdam teruggegaan.

Wim Vervoort

Wim Vervoort was afkomstig van Horst-Hegelsom. Hij kwam in 1962 naar Rolduc om bij de heer Soethout eerst de voorbereidende klas te volgen. Aan het eind van studiejaar 1966/1967 - hij zat toen op 3 gymnasium - is Wim naar elders vertrokken. In 1994 heeft hij nog aan onze reünie deelgenomen.

Volgens het Reüniecomité Rolduc is Wim Vervoort inmiddels overleden.



Sjaak van Kempen (1949-2016)

Sjaak doorliep in 1962 op Rolduc eerst de voorbereidende klas bij de heer Smeets. In 1970 rondde hij zijn gymnasium bèta af.

Via zijn schoonzus, Els van Kempen, heb ik bijgaand gedachtenisprentje ontvangen. Naar aanleiding van mijn voornemen om dit prentje ook te verspreiden onder zijn oud-studiegenoten schrijft zij mij:

“Sjaak zou dit op prijs stellen, dat weet ik zeker. Zoals op het prentje vermeld, waren zijn tijd in Suriname, maar ook op Rolduc zijn gouden jaren, waar hij met zeer veel fijne herinneringen aan terugdacht. Dit was ook goed merkbaar, toen hij in de laatste fase van zijn leven niet meer thuis woonde, maar opgenomen moest worden in een verpleeghuis.”

*Wandelend door het leven
altijd zijn eigen weg*

Sjaak van Kempen

4 december 1949 – 27 maart 2016

*Volhoudend en nooit opgevend,
heeft hij alles eruit gehaald wat erin zat*

Sjaak werd geboren op de Sleik. Daar woonde hij met zijn ouders en 11 broers en zussen op een boerderij.

Op 12 jarige leeftijd ging hij naar Rolduc waar hij het gymnasium doorliep. Aansluitend moest hij in militaire dienst en koos ervoor om naar Suriname te gaan. Dat was voor hem een gouden tijd.

Sjaak hield van wandelen door de natuur, zo liep hij mee met de vierdaagse, de Kennedymars en andere lange wandeltochten.

Hij werkte als docent wiskunde en economie. Dit werk heeft hij altijd met veel liefde gedaan.

In zijn vrije tijd was hij vaak in de tuin aan het werk of in de kelder dingen aan het maken.

In 2010 kreeg Sjaak kanker, waardoor alles niet zo makkelijk meer ging. Omdat de kanker in zijn hersenen zat veranderde ook zijn persoonlijkheid. Dit heeft geleid tot veel moeilijke jaren.

1ste Paasdag 2016 is hij overleden aan de gevolgen van zijn ziekte.

Laten we ons alle mooie tijden met hem herinneren en deze voor altijd bij ons dragen.

Annelie van Kempen-Verbakel
Jolieke van Kempen

Jacques Peusens

Jacques Peusens uit Eygelshoven begon in 1963 als externe leerling op het gymnasium. In het Jaarboek Rolduc 1967/1968 staat hij nog onder de leerlingen van 5 Gymnasium bèta vermeld. Daarna is hij plotsklaps uit beeld.

Op 14 oktober 1968 zijn op enkele muren op de cour van Rolduc beledigende leuzen richting prefect Poulssen en leraar Senden gekalkt. Het gerucht ging, dat Jacques hierbij betrokken zou zijn geweest. Was het een kwajongensstreek of een uiting van diepe frustratie? Jacques werd in ieder geval zonder pardon van school verwijderd. Wat er daarna met hem is gebeurd, weet ik niet. Wel weten we, dat Jacques zichzelf enkele jaren later van het leven heeft benomen. Hij kampte met onoverkomelijke problemen. Triest!

Lei Bodelier heeft rondom de reünie van 1994 nog telefonisch contact gehad met zijn moeder. Begrijpelijkerwijs was zij toen nog steeds zeer verdrietig over de dood van Jacques.

Will Ogrinc (1951-2018)

Will Ogrinc begon zijn opleiding op Rolduc in 1963. In 1969 behaalde hij zijn diploma gymnasium alpha.

Op Wikipedia staat een levensbeschrijving van hem. Ik citeer hier enkele passages uit.

“Will Ogrinc was een zoon van een mijnwerker uit Bleijerheide. In zijn geboortjaar 1951 kwam zijn broertje Heini door een ongeval om het leven. Na zijn middelbare school studeerde Will middeleeuwse geschiedenis. Laatstelijk was hij docent in dat vak aan de Rotterdamse Hogeschool.

In 1976 publiceerde hij een interview met Boudewijn Büch, van wie hij eerder de dichtbundel *Nogal droevige liedjes voor de kleine Gijs* had besproken. Een dichtbundel die ging over Büchs vermeende liefde voor jonge jongetjes. Zelf debuteerde hij als dichter in 1981 met *Secretum secretorum*, dat ook de liefde voor jongens tot onderwerp had.

Zijn levenswerk lijkt echter de biografie van Jacques d’Adelswärd-Fersen (1880-1923) geweest te zijn. Een versie op internet in 2014 droeg als opdracht 'In memoriam Heini Ogrinc', zijn overleden broertje. Adelswärd is bekend vanwege zijn literaire werk, maar ook vanwege zijn interesse in jonge jongens. In 1903 was er rondom hem een groot schandaal in Parijs. Ogrinc was degene, die in 2003 voor het eerst de bewaard gebleven Parijse processtukken inzake Adelswärd mocht inzien.”

Op 21 maart 2018 is Will Ogrinc overleden. De Vakgroep Geschiedenis van de Lerarenopleiding aan de Hogeschool Rotterdam heeft het volgende in memoriam geplaatst.

“Will Ogrinc was een docent die met zijn bijzondere gevoel voor humor en grote kennis van zijn vak studenten toegang gaf tot verleden werelden. Als collega dienden zijn vriendelijke, rustige, maar tevens besliste optreden en zijn eruditie tot voorbeeld.”

Dankzij zijn wilskracht en positieve instelling hebben we samen kunnen genieten. Hij vond het jammer dat hem niet meer tijd gegund was om zijn leven verder te delen met zijn gezin, familie en vrienden.
Op woensdag 10 januari 2007 overleed op 55- jarige leeftijd

Fons Sauren

☆ 11 september 1951
Kerkrade

† 10 januari 2007
Veldhoven

Echtgenoot van

Meta Sauren-Okken

Veldhoven: Meta
Nicky en Erik
Leon

Familie Sauren
Familie Okken

Burcht 43
5509 NR Veldhoven

Afscheidsbijeenkomst en crematie vinden plaats op dinsdag 16 januari om 12.30 uur in de aula van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Wilt u, indien u geen persoonlijke kennisgeving hebt ontvangen, deze advertentie als zodanig beschouwen.

Fons Sauren (1951-2007)

Fons was een briljante leerling. Wanneer je bij hem in de klas zat, was de kans op een prijs voor een vak gering. Hij ging er jaarlijks met de meeste prijzen vandoor, zo blijkt uit alle jaarboeken. Ook na Rolduc, waar hij als externe leerling van 1963 tot 1969 het gymnasium bèta volgde, bleef Fons op hoog wetenschappelijk niveau acteren.

Tot aan zijn dood was Fons werkzaam bij de Technische Universiteit Eindhoven in de functie van directeur opleidingen van de Faculteit Biomedische Technologie. Hij vervulde daar een ware voortrekkersrol.

Bij zijn overlijdensadvertentie stond ook een rouwbetuiging van de afdeling Biomedische Technologie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht, waar hij blijkbaar nauw betrokken was bij de ontwikkeling van het onderwijs voor masterstudenten Medisch Ingenieur.

Hij overleed in 2007 op 55-jarige leeftijd. In 1994 heeft hij nog aan onze reünie deelgenomen.

Hub Tummers (1951-2016) door Piet Gielen

Hub werd op 30 augustus 1951 geboren in een degelijk gezin in Echt. Zijn vader was een oorlogsheld die voor geen kleintje vervaard was. In de opvoeding van zijn twee zoons en twee dochters was hij zeer doortastend, maar ook een leuke deugniet op zijn tijd. Zijn moeder was een zorgzame fijnzinnige vrouw, die schaterend kon genieten van het kattenkwad van haarzelf en van de kinderen. Twee van haar broers waren priester. Ze waren regelmatig bij het gezin Tummers op bezoek. Het ligt dan ook voor de hand dat dit bijgedragen zal hebben aan Hubs keuze voor Rolduc. De eerste maanden op Rolduc waren voor Hub heel zwaar. Hij was zo'n beetje de heimweekkampioen van het najaar 1963. Geleidelijk aan heeft hij zijn draai gevonden. Hij was toen al helemaal bezeten van de natuur. Hij viste, was lid van de Serreclub en was soms meer bij de dierenclub bij de vijver te vinden dan boven zijn studieboeken. Het is dan ook geen wonder, dat hij biologie is gaan studeren.

De liefde voor de biologie heeft hij later op zijn zoon Bart en dochter Marjolein overgedragen. Die zijn ook biologie gaan studeren. Hub was getrouwd met Jeanny die altijd creatief bezig is en die werkzaam was als docente verpleegkunde en tot voor kort ook als deskundige bij consultatiebureaus voor kinderen. Ze woonden in IJsselstein bij Utrecht.

Voor zijn broer Pierre was Hub de beste vriend. Pierre kreeg door een ziekte in zijn jonge jaren te maken met een handicap. Na het overlijden van de ouders heeft Hub de zorg voor Pierre altijd geregeld, zodat hij op een gegeven moment onder begeleiding in een eigen appartement kon gaan wonen. De twee broers gingen bijna ieder jaar samen een week op vakantie. Het Limburgs toespraakje van Pierre bij de crematieplechtigheid maakte veel indruk.

Hub heeft zijn universitaire studie niet gebruikt om er rijk van te worden. Hij heeft altijd gewerkt in het speciaal onderwijs. De laatste jaren werkte hij bij een mytyschool in Utrecht. Ook werkte hij als vrijwilliger bij praktijklessen voor autistische kinderen. Hij had er een bijzonder talent voor dit soort werk. Door de kwaliteit van zijn sleutelende aandacht gingen er bij de kinderen vaak klepjes en deurtjes open voor uitwisseling van liefdevolle warmte. Misschien kwam het ook omdat hij zelf altijd op een speelse fanatieke manier met schroefjes en mechaniekjes bezig was. Hij kwam om in het gereedschap. Als hij bij mij op bezoek was geweest, deden alle klokken het weer en zat alles opnieuw nagelvast.

Van alle klasgenoten heb ik altijd het meest met Hub opgetrokken. We zagen elkaar de laatste 15 jaren bijna maandelijks. We hadden met 6 personen een transreligieuze meditatieclubje. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan!

De laatste jaren ging Hub gebukt onder de gevolgen van een nare variant van de ziekte van Lyme. Dat viel allemaal niet mee. Op 16 oktober 2016 heb ik Hub 's morgens nog aan de telefoon gesproken. Hij had toen het gevoel, dat er iets niet goed was met zijn gezondheid. We hebben ook samen de bevooroordeelde status van de babyboomers geëvalueerd. 's Middags ging hij Marjolein in Zeist helpen met verhuizen. Dan kon hij tegen zijn kleinzontje Max weer Limburgs kallen, want dat hoorde toch bij zijn opvoeding! Hij heeft die middag een zware hartaanval gekregen. Hij heeft nog een tijd op de ic gelegen, de laatste dagen in coma. Samen met Bart heb ik hem met wat typische Tummers' knuffelscheldwoorden nog proberen aan te spreken. Het heeft niet meer geholpen. Op 26 oktober 2016 is hij gestorven. Hij had nog zo veel voor iedereen willen zorgen.



Uit 'Zen en de kunst van het motoronderhoud' van Robert Pirsig citeer ik hier tot slot:

'Een wereld zonder kwaliteit is kil.

Het is de kwaliteit in het zijn

die het leven schoonheid,

betekenis en vreugde geeft.'

*Het noemen van zijn naam
laat misschien tranen in onze ogen springen
maar klinkt als muziek in onze oren.*

In liefde hebben wij afscheid genomen van mijn grote liefde,
onze vader, schoonvader, opa, schoonzoon, broer en zwager

Nand Willems

* Born, 27 augustus 1949
† Heerlen, 25 augustus 2014

echtgenoot van
Teus Willems - Kastelein

Roel en Léonne
Polly

Joost en Moniek
Nora
Isis

Machteld ♥ en Jeroen
Joris
Jop

Mas Kastelein

Familie Willems
Familie Kastelein

Frankenlaan 86, 6419 XX Heerlen

De crematieplechtigheid zal worden gehouden op zaterdag
30 augustus om 12.45 uur in de aula van Crematorium Heerlen,
Imstenraderweg 10.

Voor aanvang van de plechtigheid is er gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen, op woensdag en
donderdag van 19.30 tot 20.15 uur, in de afscheidskamer van
Post uitvaartzorg, Kruisstraat 16 te Heerlen.

*Geen bloemen, maar gelieve een donatie te geven
voor de actie Alpe d'Huzes.*



Nand Willems (1949-2014)

Nand Willems was afkomstig van Berg aan de Maas. Volgens de Rolducse jaarboeken is hij in 1961 naar Rolduc gekomen. Waarschijnlijk is hij aan het eind van schooljaar 1964/1965 vertrokken. In 1994 heeft hij nog aan onze reünie deelgenomen.

Op 25 augustus 2014 is hij, 2 dagen voordat hij 65 jaar werd, aan blaaskanker overleden.

Gelijktijdig met deze overlijdensadvertentie stond er ook een condoleance van de Carnavalsvereniging De Vlavrèters in de krant.

Als oud-bestuurlid en oud-prins werd hij als volgt bedankt:

Nand: dich woars en bliefs inne richtige vlavrèter!

De Nieuwsbrief Rolduc - Jaargang 1969 verschijnt periodiek ten behoeve van die oud-leerlingen van Rolduc, die in 1969 eindexamen hebben gedaan en ten behoeve van die oud-leerlingen, die tenminste drie jaar deel uit hebben gemaakt van deze jaargroep.

Contactpersoon: Jo Kunnen / mail-adres: kunnen.i@kpnplanet.nl / mobiel: 06-53230446